

# ZONDAGSBRIEF

10 november 2024

## Interactieve viering

Liturgische kleur: groen



De Blijde Mare – Immanuëlkerk

Vorbereiding: Margriet, Annemarie, Arjen  
Krijn en Ciska

Kindernevendienst: Sterre Eikelboom

Muziek: Delta Voices

Ouderling: Petra Kool

Techniek: BeamTeam

Diaken: Ale-Jan Algra

Koster: Piet Bierenbroodspot

Gastvrouw: Ria Kreuk

---

## THEMA: SPEAK LIFE SPREK WOORDEN VAN LEVEN

---

Voor de dienst liederen oefenen, lied 849 en/of Psalmproject 133

Welkom en mededelingen

Opening

Samenzang *'Brenge ons samen'* van Sela

Gebed

Samenzang Psalm 133 vers 1, *'Zie toch hoe goed, ...'* daarna Psalmproject 133

Inleiding op het thema

Gesprek met de kinderen

Samenzang met de kinderen Lied 8b: 1, 4 en 5 *'Zie de zon, zie de maan'*

Lezingen Jacobus 3: 5-12 en Efeziërs 4: 29 uit de Bijbel in Gewone Taal

Samenzang Lied 849 verzen 1, 2 en 3 *'Zoek de wegen van de wijsheid'*

Korte overdenking

Samenzang *'Speak life'* van Toby Mac → vertaling volgende bladzijde

Interactieve uitwerking

Samenzang *'Ik zal er zijn'* van Sela

Gebed à la Delta met aansluitend 'oude' Onze Vader, (NBV 2004)

Aandacht voor de collecten

Samenzang *'You say'* van Lauren Daigle → vertaling volgende bladzijde

Afsluiting

Samenzang *'Gebed om zegen'* uit Opwekking 710

Bij het uitgaan van de kerkzaal *'Light up the fire'* (Colours of day)

Speak life, Toby Mac.

Some days life feels perfect  
Other days, it just ain't workin'  
The good, the bad, the right, the wrong  
And everything in between  
Yo it's crazy, amazing  
We can turn our heart through the words we say  
Mountains crumble with every syllable  
Hope can live or die  
So **Speak life, speak life**

To the deadest darkest night  
**Speak life, speak life**  
When the sun won't shine and you don't know why  
Look into the eyes of the broken hearted  
Watch them come alive as soon as you speak hope. **You speak love, you speak, You speak life**

Some days the tongue gets twisted  
Other day my thoughts just fall apart  
I do, I don't, I will, I won't  
It's like I'm drowning in the deep  
Well, it's crazy to imagine  
Words from my lips as the arms of compassion  
Mountains crumble with every syllable  
Hope can live or die, So speak life, speak life  
To the deadest darkest night,

**Speak life, speak life**  
When the sun won't shine and you don't know why  
Look into the eyes of the broken hearted  
Watch them come alive as soon as you speak hope, **You speak love, you speak**  
Lift your head a little higher,  
Spread the love like fire, Hope will fall like rain  
When you speak life with the words you say  
Raise your thoughts a little higher  
Use your words to inspire  
Joy will fall like rain when you speak life with the things you say  
Lift your head a little higher, Spread the love like fire, Hope will fall like rain  
When you speak life with the words you say  
So speak life, speak life  
To the deadest darkest night,  
**Speak life, speak life**  
When the sun won't shine and you don't know why, Look into the eyes of the broken hearted  
Watch them come alive as soon as you speak hope **You speak love, you speak, You speak life,**

*Some days life feels perfect*

Vrije vertaling Speak life, Toby Mac.

Op sommige dagen voelt het leven perfect  
Andere dagen werkt het gewoon niet  
Het goede, het slechte  
En alles daar tussenin  
Yo, het is gek, geweldig  
We kunnen hoe we ons voelen beïnvloeden met de woorden die we zeggen  
Bergen kunnen verdwijnen met een woord  
Hoop kan leven of sterven

Dus spreek woorden van leven,  
In de dodelijkste, donkerste nacht  
Als de zon niet wil schijnen en je niet weet waarom  
Kijk in de ogen van mensen die het moeilijk hebben  
Zie hoe ze tot leven komen zodra je hoop uitspreekt  
Je spreekt liefde, je spreekt leven

Op sommige dagen raakt je tong in de knoop  
De andere dag weet je het zelf niet meer  
Ik doe het wel, ik doe het niet  
Het is alsof ik in de diepte verdrink  
Nou, het is gek om je dat voor te stellen  
Woorden van mijn lippen als armen van mededogen  
Bergen kunnen verdwijnen met een woord  
Hoop kan leven of sterven

Dus spreek woorden van leven,  
In de dodelijkste, donkerste nacht  
Als de zon niet wil schijnen en je niet weet waarom  
Kijk in de ogen van mensen die het moeilijk hebben  
Zie hoe ze tot leven komen zodra je hoop uitspreekt  
Je spreekt liefde, je spreekt leven,

Til je hoofd iets hoger op  
Verspreid de liefde als vuur  
Hoop zal neerdalen als regen  
Als je woorden van leven spreekt  
Maak je gedachten een beetje positiever  
Gebruik je woorden om te inspireren  
Vreugde zal neerdalen als regen als je woorden van leven spreekt

Op sommige dagen voelt het leven perfect

### You say, Lauren Daigle

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough  
Every single lie that tells me I will never measure up  
Am I more than just the sum of every high and every low  
Remind me once again just who I am because I need to know

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
And you say I am held when I am falling short  
And when I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe  
What You say of me  
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me  
In You I find my worth, in You I find my identity

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
And you say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe  
What You say of me  
Oh, I believe

Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet  
You have every failure, God, You have every victory

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say I am Yours  
And I believe  
What You say of me  
I believe

### Vertaling You say, Lauren Daigle

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben  
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn  
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?  
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen  
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet  
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben  
En ik geloof  
Wat U van mij zegt  
ik geloof

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt  
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit,  
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen  
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet  
En als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik van u ben  
En ik geloof  
Wat u van mij zegt  
ik geloof

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten  
U hebt elke mislukking God  
En U zult elke overwinning krijgen

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen  
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben  
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet  
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben  
En ik geloof  
Wat U van mij zegt  
ik geloof

## MEDEDELINGEN

### Collecten

*Online: U kunt uw giften geven via de collecte-app "Appostel".*

#### 1<sup>ste</sup> collecte: Opvang weeskinderen Floja, Malawi

In het noorden van Malawi creëert de Stichting Floja Malawi een duurzame bijdrage aan de bevolking van Ngara. Floja biedt kleuteronderwijs, bijscholing voor leerlingen van de Primary school, voeding en gezondheidszorg aan kwetsbare kinderen van 3-7 jaar. Een stevige basis voor een kansrijke toekomst is de opbrengst. Vijftien lokale medewerkers begeleiden de ontwikkeling van de kinderen, werken met het kleinvee en in de moestuin. De kinderen krijgen dagelijks twee gezonde maaltijden, schoon drinkwater, liefde en zorg en kunnen al spelende leren.

#### 2<sup>de</sup> collecte: Pastoraat en Eredienst

*U kunt ook geven aan het Onderhoud van ons gebouw en de Zending (ook in de app)*

**Kindernevendienst:** Thema aansluitend bij de dienst

#### Kennismakingsmiddag / - avond met ds. Cor Baljeu dinsdag 12 november a.s.

Voor wie wil kennismaken met onze nieuwe predikant is daarvoor gelegenheid op dinsdag 12 november a.s. Zowel 's middags als 's avonds is daarvoor gelegenheid, hier in De Blijde Mare. Tijden: 's middags 15:00-16:30 uur en 's avonds van 19:30-21:00 uur.

#### GEMEENTEAVOND OP 26 NOVEMBER 2024

Zet hem in de agenda, dinsdagavond 26 november in kerkelijk centrum de Blijde Mare. Een gezellige en boeiende gemeenteavond met ruimte voor interactie. Iedereen die zich verbonden voelt met onze kerk is van harte welkom.

Inloop vanaf 18:00 uur waarna we samen eten. Het informatieve programma start om



19:45 uur. Wie niet mee kan/wil eten is welkom om dan aan te sluiten. Programma: toelichting van de begrotingen door de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters (CvK), invulling door de Toekomstgroep met een presentatie van de nieuwe Kerkapp en een update van de Toekomstvisie. We sluiten de avond af rond 21:30 uur.

**\*\* Aanmelden via: [www.pg-alkmaar.nl/gemeenteavond](http://www.pg-alkmaar.nl/gemeenteavond) \*\***

Op 17 en 24 november liggen de conceptbegrotingen van de Diaconie en van het CvK ter inzage in de kerken. De conceptbegrotingen kunnen ook digitaal aangevraagd worden via het kerkelijk bureau. Een hartelijke groet namens de Algemene Kerkenraad, *Luuk Hilbrands*

#### Zangers gevraagd voor Eerste Kerstdag en zondag 12 januari:

Wie zingt er mee olv Anno Bos? We kunnen nog meer zangers gebruiken!

Tijdens de kerstdienst ondersteunen we de dienst en zingen we vooral kerstliederen, meerstemmig en misschien als meditatief een stuk uit: *de Verhalen*.

In die dienst op 12 januari meerdere gedeelten uit het kerstoratorium: *de Verhalen*.

Oefenen in de kerk (vanaf 19.30 uur) op dinsdagavonden 19 november en 3, 10 en 17 december. Zing je mee op Eerste Kerstdag en of 12 januari? Geef je op!

Bij Annemarie van 't Hoenderdal, mail: [annemarie\\_vth@hotmail.com](mailto:annemarie_vth@hotmail.com)

**LinkUp Alkmaar presenteert: WATERLAND PRAISE op 30 november 2024** in De Blijde Mare, aanvang 19.00 uur. Een avond vol live muziek, dans, sketch, interactie. Voor jong en ouder, mensen met en zonder kerkelijk achtergrond. Toegang gratis.

Berichten zondagsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur; e-mail: [zondagsbrief@deblijemare.nl](mailto:zondagsbrief@deblijemare.nl)  
Berichten voor de beamer uiterlijk donderdag 18.00 uur; e-mail: [beamteam@deblijemare.nl](mailto:beamteam@deblijemare.nl)